

Schrijf tijdig in voor de het eetmaal  
van zaterdag. Doe dit voor woensdag aub!

# W TEREKEN FEESTEN 2017

**E** Woensdag   
23 augustus:

14u30 (deuren 14u)

**L** Ontspanning  
met

**K** Vanessa Chinitor

**O** Vrijdag  
25 augustus:  
14u30

**M** (inschrijving vanaf 13u30)  
Kaarting Whist

Zaterdag 26 augustus:  
van 18u tot 20u

**Mossel-feest**

mosselen/stoofvlees/koninginnehapje

Van 21u tot ...

**Muzikale afsluiter**

**Met liveband**

**"Het Lot"**

20e zondag - jaar a  
20 augustus 2017

*Kruimels  
van  
Gods liefde*



In deze viering brengen we de kruisjes van hen die in juli overleden zijn in ons midden. Daarbij ook het evangelieboek en een ciborie met geconsacreerde hosties in ons midden.

Op orgel horen we ondertussen van J.S. Bach: Pièce d'Orgue (BWV 572)

Op de tafel waar leven gedeeld wordt, laten wij bij de kruisjes een kaarsje branden. Zo bidden wij om hun en Gods aanwezigheid.

## Lied

voorzang:



refrein; allen



*Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,  
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  
**Wek uw kracht en kom ons bevrijden.***

*Dat wij niet leven, gevangen in leegte,  
dat wij niet vallen, terug in het stof.  
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.  
**Wek uw kracht en kom ons bevrijden.***

*Dat wij U horen, dat wij U leven,  
mensen voor mensen, alles voor allen.  
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
**Wek uw kracht en kom ons bevrijden.***

## Welkom

Ze hoorde bij een ander soort kerk,  
maar haar vertrouwen in Jezus was groot.  
Ze hoorde bij een ander volk,  
maar haar vertrouwen was er niet minder om.  
Ze bleef Jezus om hulp vragen tot Hij zei:  
Ik zal je helpen.  
Zo mocht ook zij proeven van de kruimels  
van Gods liefde.

## Gebed om nabijheid

God, maak ons bereid  
om te geven wat we hebben:  
waar ons hart vol van is,  
wat ons dierbaar is,  
het geheim waar wij van leven,  
waarin wij het meest onszelf zijn.  
Wees ons genadig.

Heer wees ons ge - na - dig, blijf bij ons,

Hei - li - ge God, be - waar ons.

God, maak ons bereid  
om te delen wat we hebben:  
onze vreugde en ons verdriet,  
ons geloof en onze onzekerheid,  
onze kracht en onze zwakte,  
onze liefde en onze eenzaamheid,  
het zijn de kruimels van uw liefde  
**Heer, wees ons genadig ...**

God, wil ons ontvangen  
zoals Gij uw zoon hebt aanvaard,  
wil ons roepen bij onze naam  
zoals Gij Hem een naam gegeven hebt  
hoog boven alle namen  
en blijf bij ons  
alle dagen van ons leven.  
**Heer, wees ons genadig ...**

## Eer aan God

Eer aan God, veraf en zo nabij:  
eer aan de Vader die de oorsprong is,  
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,  
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

## Slotgebed

God van alle mensen,  
het is niet gemakkelijk om gastvrij te zijn  
voor iedereen.  
Door dit samenzijn worden wij weer aangezet  
om daar voor te kiezen.  
Wij bidden U: ga met ons mee  
en houd ons op de weg die ten leven leidt.  
Dat vragen wij door Jezus, uw zoon,  
voor vandaag en alle dagen. Amen.

## Lied

1. Zo - lang wij a - dem - ha - len scheidt  
Gij in ons de kracht om zin - gend te ver -  
ta - len waar - toe wij zijn ge - dacht:  
el - kaar zijn wij ge - ge - ven tot  
kleur en sa - men - klank. De lof - zang om het  
le - ven geeft stem aan on - ze dank.

*Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop:  
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang komt lichten  
een nieuw Terekensfeest.*

## Mededelingen

### Zending en zegen

#### Orgel

J.S. Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 715)

## **Inleiding op de communie**

*Dan zal er vreugde zijn op aarde*

*vrijheid en vrede in Jezus' naam.*

*Door Hem en met Hem en in Hem*

*bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan*

*in de gemeenschap van de Kerk,*

*die leeft door Jezus' Geest, vandaag*

*en alle dagen, in eeuwigheid. Amen.*

## **Communie**

Orgel: J.S. Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr

(BWV 717)

## **Om in stilte te lezen**

### **Enkele doordenkertjes uit "Een eenvoudige gids voor eenvoudige christenen, Heilige avonturen van elke dag" - Madeleine Delbêl**

Noem niet bij een ander lichtgeraaktheid

wat je voor jezelf gevoeligheid noemt.

(Alcide, op een dag dat men hem verdriet deed)

Probeer niet te zwijgen, luister liever.

(Alcide, op een dag dat hij dacht dat hij iets

interessants te zeggen had.)

Als je schreeuwt, word je naaste doof.

(Alcide, op een dag dat niemand naar hem luistert)

Gebed voor het slapengaan:

Heer, ik ben niet tevreden over mezelf,

maar aangezien ik tevreden ben over u,

ben ik niettemin tevreden.

Kort gebed om van tijd tot tijd te reciteren:

Mijn God, als u overal bent,

waarom ben ik dan zo vaak elders?



Eer aan God in de hoge

en vrede in ons eigen hart:

wie met schuld leeft, vindt bij Hem genade,

wie ziek is troost en geneest Hij,

wie met tekort leeft, geeft Hij

krummels van liefde.

Eer aan God, veraf en zo nabij:

en vrede op aarde door liefde onder de mensen.

Liefde die de dood overwint,

de tranen wegwist uit onze ogen

en alles nieuw maakt. Amen.

## **Gebed**

Mensen hebben behoefte aan geborgenheid.

Daarom trekken wij ons soms terug

in veilige, gekende groepen.

Maar uw woord, God, nodigt ons uit tot openheid,

tot ontvankelijkheid voor al wat goed is.

Laat de krummels goedheid,

die gestrooid zijn in ieder mensenhart,

ons doen groeien in eensgezindheid,

in liefde en geloof. Amen.

## **Inleiding op de lezingen**

In de eerste lezing horen wij hoe voor ieder,

die het goede wil doen, heil en redding nabij is.

In het evangelie komt een vrouw in diep vertrouwen bij

Jezus en smeekt om genezing voor haar dochter.

## **Lezing    **Jesaja 56, 1. 6-7****

## **Orgel**

J. Pachelbel: Fantasia in d [20]

## **Evangelie   **Matteüs 15, 21-28****

## **Homilie**

### **Voorbeden**

Bidden we voor mensen die ons vreemd zijn,

onbekend en zo vlug ook onbemind:

om ontmoeting en verbinding,

om verrassing en herkenning.

***Heer, aanhoor ons ...***

Bidden we voor mensen van alle leeftijden

die vaste en zekere ideeën hebben over anderen.:

om luisterbereidheid en mildheid.

***Heer, aanhoor ons ...***

Bidden we voor onszelf, zoals wij zijn,

met onze onmacht en onze angst

en toch ook met veel goede wil:

om mensen die ons uit onze tent lokken

en om groeiend geloofsvertrouwen.

***Heer, aanhoor ons ...***

Bidden we voor hen die gestorven zijn:  
(...)  
om licht en liefde nu zij in de hemel  
zijn opgenomen.

**Heer, aanhoor ons ...**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God  
die is als een Vader, een Moeder  
die begaan blijft met mij,  
en met heel deze wereld van mensen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth  
die begaan was met mensen,  
vooral met de gekwetste mens,  
en die aan mensen  
nieuw vertrouwen gaf om te leven.

Ik geloof in zijn Geest  
die mij aanzet om zorgend  
met mensen om te gaan  
en niet op te geven om aanwezig te zijn  
daar waar het leven pijn doet.

Ik geloof dat wij zullen verrijzen  
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,  
want Hij is een God van levenden. Amen.

### **Offerande**

Het brood als teken van Jezus' leven en liefde  
staat in ons midden. Het wordt gedeeld,  
zoals ook mensen zich geven en hun gaven delen  
naar het voorbeeld van Jezus' leven.

Orgel: J. Pachelbel: Fantasia in d [21]

### **Bidden bij kruimels van het brood van leven**

Kruimels van liefde  
werden een groots gebaar  
toen Jezus die avond het brood  
in zijn handen heeft genomen.  
Zo werd brood méér dan brood.  
Zo werd het zijn liefde, zijn leven  
waarin wij mogen delen.  
Rond zijn leven  
komen wij samen  
en willen wij doen als Hij.  
Daarom zingen wij:

1. Als in 'tbrood dat we de - len een bron ont springt  
en in 'twoord dat we spre - ken een lied weer klinkt,  
**Refrein**  
dan heeft God on - der ons al een huis ge bouwde  
en de we - reld aan ons toe - ver trouwd.  
Ja, dan schou - wen wij he - den Zijn Aan - ge - zicht  
1. in de lief - de die al les om ringt. 2. die al les om - ringt.

*Als door 't lied van de armen ons Christus spreekt  
en de nood in een vreugdelied openbreekt,  
dan heeft God ...*

*Als de troost die we geven ons hart verbindt  
en de hoop met het delen van pijn begint,  
dan heeft God ...*

### **Onze Vader**

#### **Gebed om vrede en vredewens**

Schenk ons genoeg moed en vertrouwen,  
Heer, om elkaar de hand te reiken,  
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.  
Dan zullen ook wij mogen dromen  
van een land waar onrecht is uitgewist,  
tweedracht verleden tijd is,  
waar vreemdelingen en vluchtelingen  
zich mogen thuis voelen  
en tochtgenoten zijn naar uw Rijk van vrede.

De vrede van de Heer zij altijd met u.  
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

